

DE MANTTEL



Carnaval 2024

Woord van de pastoor

Onderweg naar Pasen

Het ene voor het andere jaar komt Pasen vroeger of later (afhankelijk van de maanstand) en is het dus ook eerder Carnaval en Vastentijd. De vroegst mogelijke datum voor Aswoensdag is 4 februari, de laatste 10 maart. Met Aswoensdag op 14 februari zijn we dus aan de vroege kant.

Persoonlijk heb ik dan het gevoel dat je van Kerstmis rechtstreeks in de Carnavalsactiviteiten terecht komt. De week na Driekoningen was meteen het Uur van Toebes, daarna waren op veel plaatsen in onze parochie de pronkzittingen. Nu is het even een weekend ademen voor het echte feestgedruis begint. Zo gaan we van feest naar feest, van Kerstmis naar Carnaval. Misschien is het maar goed dat daarna de Veertigdage Vastenperiode begint, om weer even op adem te komen. Even een pas op de plaats, even bezinnen waar we mee bezig zijn en waar we naar toe willen. De vastentijd nodigt hier altijd bijzonder toe uit.

Ik hoop dat u de kans vindt om hiervoor ook de tijd te nemen!

Namens het bestuur, het pastorale team en de medewerkers van de pastorie wens ik u in ieder geval fijne carnavalsdagen en een goede Veertigdagentijd toe.

Vicaris Theo Lamers
pastoor parochie H. Martinus

Een dank-je-wel

Er zijn veel positieve reacties gekomen na de Herdertjesviering van Kerstavond.

Veel dank aan het jeugdkoor, het jeugdorkest en natuurlijk aan Judith, Janne, Sjoerd, Cas, Floor, Fedde, Lucas, Jorik, Isa en Elijn die ons meegenomen hebben in een kerstspel.'

Patrick Meijer
Parochiecoördinator

Vastenactie 2024

Doe mee en maak dromen waar!

Dit jaar is het Vastenactieproject 2024 gewijd aan gezinnen, een belangrijk aspect van ons familiepastoraat. Laten we samen de handen ineen slaan en gezinnen die het om diverse redenen zwaar hebben - sociaal of financieel - een dag vol zorgeloos plezier schenken!

Ons doel? Gezinnen naar de magische wereld van de Efteling brengen, waar geluk en avontuur samenkomen. Maar laten we eerlijk zijn, zo'n dagje uit is niet goedkoop. Via het bisdom 's-Hertogenbosch hebben we 175 toegangskaartjes ontvangen, inclusief vouchers voor lekkernijen in het park. Het feest is al begonnen, maar we hebben uw hulp nodig om het compleet te maken! We willen niet alleen toegang bieden, maar ook zorgen voor het vervoer, iets lekkers voor onderweg, lunch en avondeten. Een dag waar gezinnen kunnen genieten, lachen, zorgen vergeten en onvergetelijke herinneringen creëren.

Ons streefbedrag is €18.000, waarvan €10.000 al is gedekt door de entreekaartjes en vouchers. Nu roepen we op tot actie tijdens deze vastentijd! Laten we samen het resterende bedrag van €8.000 inzamelen en deze dag van vreugde mogelijk maken. Dit project is een gezamenlijke inspanning met de parochies uit het dekenaat Cuijk-Boxmeer-Gemert, de Parochiële Caritas Instellingen en eventuele andere gulle sponsors. Doe mee en geef gezinnen de kans op een dag vol levensvreugde!

Samen creëren we een leefbaar bestaan!
#VastenActieEfteling #SamenSterk

Uw bijdrage is mogelijk via de collectebussen in de kerken en geloofsgemeenschappen, via de QR-code of via bankrekening NL 67 RABO 0177 493 232 t.n.v. R.K. parochie H. Martinus o.v.v. vastenactie.



Efteling

VASTENACTIE



Contactgroep H. Jozef

Uitnodiging voor de geloofsgemeenschap H. Jozef

Namens de parochie H. Martinus willen we u uitnodigen voor een viering met daarna een gezellig samenzijn, speciaal voor de ouderen en zieken van onze geloofsgemeenschap.

Datum: zaterdag 23 maart

Tijd: de viering begint om 14.00 uur, u bent vanaf 13.30 uur welkom. Einde is rond 16.30 uur

Plaats: MFA de Valuwe

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen en kent u niemand die voor u kan rijden of met wie u mee kunt rijden, neemt u dan contact op met Annemarie Emmen van de contactgroep, telefoonnummer 06-18386385

Graag horen we of u hierbij aanwezig kunt zijn. Aanmelden is gewenst en kan via e-mail: a.vanden.berg@home.nl of via de folder die beschikbaar is na de vieringen in de MFA.

We hopen op een grote opkomst.

De contactgroep van de H. Jozef



Synodaal Proces

Vervolg Synodaal Proces in onze parochie

Ruim 20 personen uit de Geloofsgemeenschappen van Cuijk Centrum / Noord, Sint Agatha, Vianen en Linden en vertegenwoordigers van het Parochiebestuur en het Pastorale Team waren woensdag 10 januari 2024 in De Burcht in Linden aanwezig om te spreken over het Synodaal Proces.

Centraal op deze avond stond het verhaal over het Synodaal Proces van professor Myriam Wijlens, die van heel nabij het hele traject volgt. Zij was ook aanwezig tijdens de zitting in oktober 2023 in Rome. Haar verhaal maakte diepe indruk op de aanwezigen in Linden.

U kunt haar indrukwekkende lezing terugkijken op Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=sWLK_Saza08)

Besloten is toen ook dat we in onze parochie verder gaan met het Synodaal Proces en iedereen die dat wil, kan nog aanschuiven.

Drie personen (Bianca Akkermans - van Raaij, Henk Janssen en Herman van Rhee) hebben vanuit de Synode drie thema's gekozen die nader besproken zullen worden tijdens drie avonden.

De gespreksvorm die is gekozen, is dezelfde als die in oktober 2023 in Rome is gebruikt, namelijk het 'rondetafelgesprek'. Bij deze vorm staat het luisteren naar elkaar centraal.

Uitgangspunt zijn de onderwerpen en teksten die in het Slotdocument van de Synodezitting van oktober 2023 zijn vastgelegd. Dat Slotdocument is te vinden op www.luisterendopweg.nl

De drie onderwerpen en de drie data van de bijeenkomsten zijn:

1. **Maandag 19 februari:** Een kerk die luistert en begeleidt (hoofdstuk 16)
2. **Dinsdag 5 maart:** De vrouwen en leken en de zending van de kerk (hoofdstuk 9)
3. **Donderdag 21 maart:** Diaconaat en de armen, hoofdrolspelers van de weg van de kerk (hoofdstuk 4)

De avonden worden gehouden in Dorpshuis de Burcht Kerkstraat 44 in Linden en beginnen telkens om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid om alle bijeenkomsten bij te wonen? Het programma is zo opgebouwd dat de onderwerpen ook los te volgen zijn.

We hopen u met dit bericht u op de hoogte te hebben gebracht hoe binnen onze parochie meegedaan wordt met het Synodale Proces in Rome onder leiding van Paus Franciscus.

We zien uit naar uw komst!

Henk Janssen, Bianca Akkermans - van Raaij, Herman van Rhee

Synod
2021
2024




St. Martinus parochiekerk



H. Jozef Cuijk



H. Lambertus Beers



H. Antonius van Padua - Vianen



H. Agatha St. Agatha



H. Martinus Katwijk



H. Lambertus Linden

6de Zondag door het Jaar

Zaterdag 10 februari

- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering - Carnavalsviering
- + 19.00 uur geen viering i.v.m. carnaval

Zondag 11 februari

- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. Moluks koor
- + 10.00 uur Lambertuskerk Linden, zondagviering

Op maandag 12 en dinsdag 13 februari vervallen de ochtendvieringen.

Aswoensdag

Woensdag 14 februari

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, aswoensdagviering m.m.v. cantors
- + 19.00 uur Lambertuskerk Linden, aswoensdagviering

1ste Zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 17 februari

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 18 februari

- + 9.30 uur vm. Kinderkapel Beers, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. Vivace
- + 11.00 uur MFA De Valuwe, eucharistieviering

2de Zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 24 februari

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 25 februari

- + 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering, gezinsviering m.m.v. jeugdkoor
- + 10.00 uur Lambertuskerk Linden, zondagviering

3de Zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 2 maart

- + 18.00 uur 't Akkertje Vianen, eucharistieviering m.m.v. Vivace
- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering

Zondag 3 maart

- + 9.30 uur vm Kinderkapel Beers eucharistieviering met samenzang
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. cantors
- + 11.00 uur MFA De Valuwe, eucharistieviering

4de Zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 9 maart

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering

Zondag 10 maart

- + 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering orgelspel
- + 10.00 uur Lambertuskerk Linden, zondagviering

5de Zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 16 maart

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 17 maart

- + 9.30 uur vm. Kinderkapel Beers, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering orgelspel
- + 11.00 uur MFA De Valuwe, eucharistieviering

Palmzondag

Zaterdag 23 maart

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 24 maart

- + 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering, gezinsviering m.m.v. jeugdkoor
- + 10.00 uur Lambertuskerk Linden, zondagviering



Parochiestatistiek



Ons gebed wordt gevraagd voor hen die in de afgelopen maanden zijn overleden. We hebben van hen afscheid genomen in de kerk of in het crematorium:

Nelly Versluis - Verschuren
Coby Thijssen - Claassens



In de afgelopen periode zijn in onze parochie gedoopt:

Sterra Kuipers



St. Martinus parochiekerk



H. Jozef Cuijk



H. Lambertus Beers



H. Antonius van Padua - Vianen



H. Agatha St. Agatha



H. Martinus Katwijk



H. Lambertus Linden

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Marian van Schijndel
Betsy van der Wijst - Schel

Feesten komende periode

Woensdag 14 februari **Aswoensdag**
verplichte vasten- en onthoudingsdag
Zondag 18 februari **Eerste Zondag van de Veertigdagentijd**
Donderdag 22 februari, Cathedra van de heilige apostel Petrus, Feest
Zondag 25 februari, **Tweede Zondag van de Veertigdagentijd**
Zondag 3 maart, **Derde Zondag van de Veertigdagentijd**
Zondag 10 maart, **Vierde Zondag van de Veertigdagentijd**
Zondag 17 maart, **Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd**
Dinsdag 19 maart, H. Jozef, hoogfeest
Zondag 24 maart, **Palmzondag**
Begin van de Goede Week
Donderdag 28 maart, **Witte Donderdag**
Vrijdag 29 maart, **Goede Vrijdag**
Zaterdag 30 maart, **Stille Zaterdag**
Zondag 31 maart, **Eerste Paasdag**

Dagelijkse vieringen

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10 uur.

Op vrijdag 1 maart is er van 19.00 tot 20.00 uur een Taizéviering met stilte, bezinning en zang. Deze vrijdagen is er géén aanbidding in de ochtend.

Op de andere vrijdagen is er om 9.30 uur, voorafgaand aan de eucharistieviering een rozenkransgebed.

De viering in Castella is iedere vrijdag om 19 uur (m.u.v. de eerste vrijdag van de maand, dan wordt er in huis communie rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn te volgen via de livestream die te vinden is op de website www.martinuscuijk.nl. Op zondagen en bijzondere momenten wordt de viering ook uitgezonden via Omroep Land van Cuijk.



Lourdes reis 2024

de 'voetsporen van Francis van Broekhuizen'
met de parochie naar Lourdes



Heeft u met kerst ook de uitzendingen van 'Francis naar Lourdes' op TV gezien? Het werd uitgezonden door de KRO-NCRV en was in drie uitzendingen te zien. Daarin nam operazangeres Francis van Broekhuizen ons mee naar Lourdes. De bedevaartsplaats in Zuid-Frankrijk die zoveel voor haar betekent. Zoals ze zegt: 'in de serie neem ik de kijker mee naar de wonderlijke wereld die Lourdes heet. Waarom komen mensen hier telkens weer naartoe, waarom emotioneert deze plek mensen zo?'

Veel parochianen hebben al ondervonden wat een bijzondere ervaring het is om in Lourdes te zijn. Het is voor velen een 'ervaring voor het leven'. Daarom willen we vanuit onze parochie wederom deze reis gaan maken en wel van 26 september t/m 1 oktober 2024. Met het vliegtuig vliegen we vanaf de luchthaven van Weeze (net over de grens in Duitsland) naar Lourdes. In Lourdes logeren we in een goed 4-sterren hotel vlak bij het Heiligdom. U krijgt een vrijblijvend programma aangeboden waaronder Nederlandstalige en internationale vieringen, de licht- en sacramentsprocessie, de kruisweg, de stadswandeling, een rondleiding over het Heiligdom, een excursie naar de Pyreneeën, etc. Daarnaast kunt u natuurlijk genieten van een lekker drankje op een terrasje en in de vele souvenirwinkeltjes een aandenken kopen voor thuis. Onder leiding van een eigen ervaren hotelpastor en reis Leiderervaart u al het mooie dat Lourdes u te bieden heeft.

In het voorjaar zal er nog een informatiebijeenkomst gehouden worden. Hierover leest u in het volgende parochieblad, op de website van de parochie of een van de lokale krantjes, te zijner tijd meer. Het terugkijken van de drie uitzendingen van 'Francis

naar Lourdes' bevelen we van harte bij u aan. Op NPO-start kunt u ze (nog eens) rustig bekijken. Heeft u interesse in deze reis of wilt u vrijblijvend informatie ontvangen, neem dan contact op met Roosmarie Manders r.manders@huisvoordepelgrim.nl of 06-51465570.



Gulle bijdragen War Child

We willen u hartelijk danken voor de gulle bijdragen aan de adventsactie ten behoeve van War Child. Samen hebben we als parochie een prachtig bedrag van maar liefst € 3704 opgehaald.

De adventsperiode is traditioneel een tijd van bezinning en voorbereiding op het kerstfeest. Dit jaar hebben we als geloofsgemeenschap een extra dimensie toegevoegd door onze krachten te bundelen voor een nobel doel: de ondersteuning van War Child.

In deze tijd, waarin vrede en geborgenheid centraal staan, hebben we samengewerkt om kinderen die getroffen zijn door conflict en oorlog een sprankje hoop te bieden.

Elk gebaar, groot of klein, heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van onze gezamenlijke missie. De opbrengst van € 3704 zal worden gebruikt om War Child te ondersteunen bij hun waardevolle werk om kinderen te helpen trauma's te verwerken en hen perspectief te bieden voor de toekomst.

Uw vrijgevigheid en solidariteit zijn een inspiratie voor ons allen. Moge dit gebaar van liefde en naastenliefde een stralend licht zijn in de donkere dagen en een voorbeeld zijn van de kracht van gemeenschapszin.

Laten we gezamenlijk bidden dat onze bijdrage aan War Child mag bijdragen aan een wereld waarin kinderen vrij zijn van angst en waarin vrede en gerechtigheid heersen.

Nogmaals, dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van deze adventsactie.





Kom om de tafel

Wij nodigen u uit om op 2 maart aan tafel te komen bij de landelijke synodale bijeenkomst in het Sint-Janscentrum in 's-Hertogenbosch. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het bisdom van 's-Hertogenbosch, het Netwerk Katholieke Vrouwen en de Conferentie van in Nederland gevestigde religieuzen, die samenwerken in het project Luisterend op Weg (www.luisterendopweg.nl).

Deze dag staat in het teken van de derde fase van het synodale proces dat wereldwijd wordt gehouden en in oktober 2024 een vervolg zal hebben met een grote synodebijeenkomst van priesters, religieuzen, leken en professionals. Mannen en vrouwen die in gesprek gaan over wat er leeft in de wereldkerk en bouwen aan een synodale kerk.

De vrucht van deze dag zal aangeboden worden aan de landelijke werkgroep van de bisschoppenconferentie die verslag zal uitbrengen van de bijdragen die uit Nederland bij hen worden aangeleverd.

Voor deze dag kunt u zich aanmelden via: info@luisterendopweg.nl



Veertigdagentijd



Website vier.nu is een uitnodiging om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wanneer en wat vieren we met Palmzondag? De website www.vier.nu geeft antwoord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de Veertigdagentijd is op www.vier.nu allerlei achtergrondinformatie over Pasen beschikbaar gemaakt. Belangrijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen parochie.

De site is in 2022 van start gegaan met Vier.nu Kerstmis. Net als met Kerstmis is ook nu het doel om mensen op te roepen zo veel mogelijk naar de vieringen in de eigen parochie te gaan. Een belangrijke link op www.vier.nu gaat dan ook naar de webpagina 'zoek parochie'. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de websitelink van de

eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er in de Veertigdagentijd en met Pasen wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen.

De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu Pasen!

www.vier.nu is de website met informatie over de christelijke hoogfeesten door het jaar heen.



Woensdag 14 februari 19.00 uur

Aswoensdag valt meteen na carnaval. Het is als het ware de 'kater' na dat vrolijke eet-, drink- en verkleedfeest. Aswoensdag staat in het teken van boete. Je betoont spijt over je fouten en verklaart dat je een beperkt mens bent. Vandaar die as: uiteindelijk zijn alle mensen stof.



Huispaaskaarsen 2024



In de Paastijd brandt in onze kerken de Paaskaars, als symbool van Gods licht dat het donker overwint. Elk jaar wordt met Pasen een nieuwe kaars ontstoken aan het paasvuur. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis kan het branden van een (kleine) paaskaars betekenis krijgen als ritueel bij speciale gelegenheden of een moment van bezinning. Een licht aansteken ter bemoediging, voor iemand, jezelf of tegen het donker.

U kunt een eigen huispaaskaars bestellen via de parochie.

Uiterste besteldatum dinsdag 20 februari!

Onder aan de pagina leest u hoe het werkt.

Wasreliëf met opdruk



Prijs model A:
30 cm € 40,-
40 cm € 50,-
60 cm € 85,-

Bestellen kan als volgt:

Via een mailbericht (info@martinuscuijk.nl) of telefonisch (0485-312555) kunt u uw bestelling doorgeven. Na betaling via de parochie (NL67 RABO 01 77 49 32 32) wordt uw bestelling dan geplaatst.

Gelieve bij de omschrijving duidelijk uw naam en adres te vermelden.

U krijgt bericht wanneer de kaarsen bij de pastorie afgehaald kunnen worden

Er zijn ook kandelaars bij de kaarsen beschikbaar. Zie daarvoor de poster achter in de kerk of informeer u bij het parochiesecretariaat.



Wasreliëf kaarsen



Prijs model B, C, D, E, F:

25 cm € 25,-
30 cm € 32,-
40 cm € 40,-
60 cm € 70,-

